

Vinterskole på Frederiksgård

”Landbrugskurset”

Bidrag til en fornyelse af landbruget på åndsvidenskabelig grundlag

Rudolf Steiner

Tid: 3. -4. januar 2018 kl. 9 – 17

Sted: Frederiksgård, Dravedvej 12, 6240 Løgumkloster

Pris: 1000 kr. / dag

Overnatning: Kontakt Christa på tlf.: 74738969

Alle er velkommen også når det kun er én dag.

Information og tilmelding: Christa og Günther Lorenzen 74738969 / 51708969

Langmose@hotmail.com

.....”Vi må atter erhverve ny viden for at komme ind i tings sammenhæng med hele naturen. Menneskeheden har intet andet valg end enten på de forskelligste områder ud fra hele natursammenhængen, ud fra verdenssammenhængen, igen at lære noget, eller også at lade såvel naturen som menneskelivet forfalde og uddø.”.....

Fra 2. foredrag i ” Landbrugskurset”

Disse tankevækkende ord udtalte Rudolf Steiner i 1924. Hvor står vi i dag, næsten 100 år senere?

Vores industriprægede landbrug er med al sin materielle produktivitet på vej til at ødelægge menneskehedens naturlige, kulturelle livsvilkår.

Den ny viden Rudolf Steiner omtaler i de 8 foredrag fra 1924 bygger på, at vi supplerer vores naturvidenskab med en erkendelsesmæssig, virkelighedsopfattet åndsvidenskab. Det danner grundlaget for det vi i dag kender som ”Biodynamisk Jordbrug”.

I naturen kan vi i årets gang iagttage, hvordan planterne fra forår og hen over sommeren gror frem – bliver fuldkommen – og vi kan se, hvordan disse planter om efteråret og hen mod vinteren igen går i forfald og dør. Om foråret er det kræfter fra periferien, fra himlen, fra kosmos som overvinder jordens tyngdekraft og bringer planterne til syne. Om efteråret aftager disse himmelske perifere kræfter og jordens fysiske centralkræfter bliver dominerende og vi ser planterne visne, mineraliseres – de dør og forsvinder. Afgørende er det dog, at de efterlader sunde frø til næste års vækstcyklus.

”Biodynamisk Jordbrug” kan betragtes som en plante, der også altid vil stå mellem opbyggende kræfter og nedbrydende kræfter. I ”Landbrugskurset” fra 1924 har Rudolf Steiner efterladt os en åndelig kraftkilde, som kan give os tilstrækkelig erkendelses- og viljeskraft til at overvinde materialismens dødskræfter. Når vi individuelt eller bedst i fællesskab fordyber os i ”Landbrugskurset”, er det som at lægge frø i den frugtbare muld og få planten ”Biodynamisk Jordbrug” til at gro med den afgørende livskraft.

Günther Lorenzen