

Indbydelse til ”Biodynamisk Intensiveringsarbejde” vinteren 2019/2020

”Mennesket lever som Gud-gennemtrængt væsen i en ikke Gud-gennemtrængt verden.

I denne Gud-tømte verden vil mennesket bære det ind, som det har i sig, det, som **dets** væsen er blevet til i denne tidsalder.”

Rudolf Steiner i ”Menneske-fremtid og Mikael-virke”, ”Antroposofiske ledesætninger”.

Mennesket har siden det 9. århundrede udviklet en åndelig vågen bevidsthed. Det står med denne i verden og oplever hvorledes det får stadig sværere ved at finde en dybere forbindelse til virkeligheden.

Fra alle sider strømmer i dag synspunkter og påstande ind på mennesket, som nærmest kan gøre det afmægtig overfor åndeligt at kunne orientere sig ud fra sig selv. Samtidig stiller tiden mennesket overfor så store opgaver at det kan synes vanskeligt at finde kraften til disse.

Igennem den åndelige vågenhed kan mennesket bære ny virkelighed ind i verden. Men der står kamp om dette felt. - Mikael som er forbundet med denne åndelige vågenhed – intelligensen – har fulgt den og er tiltrådt ”vejen fra kosmos til menneskeheden.” Men han griber ikke ind, han viser en virkelighed i det oversanselige, der grænser umiddelbart op til menneskets bevidsthed.

Det hører til den Mikaelstid at mennesket står som åndeligt væsen i en gudsforladt værk-verden. Til denne har vi en rent ydre tilgang i naturvidenskaben. - Hvordan finder vi ved siden af denne en *dybere* tilgang til virkeligheden?

Verdens væsen har en dyb forbindelse til menneskets åndelighed. Menneske, dyr, plante, jord er af den samme udvikling. - Mikael griber ikke åndeligt ind i den ydre verden, men mennesket kan som åndeligt væsen hæve sig op til Mikael i ”den oversanselige verden, som grænser nærmest op til den synlige verden.” Herved vil mennesket kunne vågne op i sin egen åndelighed og finde en åndelig forbindelse til den ydre verden. Hermed vokser også kraften til i kærlighed at gribe de opgaver verden stiller os overfor.

Vi vil denne vinter arbejde med Mikaelsbrevene ”Menneskets Mikael-Kristus-oplevelse” og ”Mikael mission i menneske-frihedens verdensalder”. I sammenhæng med det ovenfor skildrede, arbejdede vi ved et af møderne sidste vinter med spørgsmålet hvad det vil sige i det biodynamiske landbrugsarbejde ”at tage udgangspunkt i mennesket”? Som fortsættelse af dette spørgsmål, vil vi ved et af møderne i år arbejde med hvilken betydning det har, når vi i landbruget indgår i et ”unaturligt” tæt samliv med dyrene. - Hvad er et husdyr?

I besindelsesarbejdet vil forsøget i år være at komme på sporet af den ”sjælekraft”, vi kalder *fornemmelse* (tysk: *Empfindung*). Rudolf Steiner fremhæver denne på nogle meget prægnante steder i Mikaelsbrevet fra i fjor og det som vi skal i gang med.

Program for 1. møde

Søndag den 10. november 2019

på

Bakkedalen

Birgit Madsen og Per Uglebjerg

Tværgyden 1

5600 Faaborg

Tlf: 62 60 20 01

- 9.30 Ankomst, kaffe
- 10.00 Velkomst
Studiearbejde: "Menneskets Mikael-Kristus-oplevelse" af Rudolf Steiner¹
- 11.30 Bearbejdning på tomandshånd eller i mindre grupper
- 12.00 Middag
- 13.00 Fortælling om og møde med Bakkedalen.
- 14.00 Besindelsesarbejde ved Kirsten Larsen og Simon Wiesner
- 14.30 Vi begynder vores videre bearbejdning af Mikaelbrevet med en beretnings-runde om væsentlige ting der er kommet frem i formiddagens tomandshånd-samtaler.
- 15.30 Kaffe, afrejse

Praktiske bemærkninger:

Møderne er åbne for alle medlemmer af Biodynamisk Forening og andre, der på anden måde arbejder aktivt med det biodynamiske. Det vil styrke arbejdet i det omfang man kan lægge kontinuitet i sin deltagelse. Vægten vil i udgangspunktet ligge i arbejdet på gårdene.

Der vil blive serveret en let middag, samt kaffe osv. ved hvert møde. Vi foreslår at lade en kurv gå rundt som bidrag til udgifterne. Bidrag også gerne med produkter hjemmefra.

Af hensyn til mad og pladser vil tilmelding være ønskelig:

Birgit og Per, tlf: 62 60 20 01, mail: bakkedalen@bakkedalen.dk

Simon Wiesner, tlf: 86 21 19 07, mail: morgenfrue2006@yahoo.dk

Angående kordinering af samkørsel: Kontakt Niels Rasmussen, tlf: 26 75 43 72, mail: oko-niels@live.dk,

Bestilling af studietekst, referater af foregående møder, for nye deltagere der gerne vil se hvad vi har arbejdet med indtil nu, ønsker om at komme med på eller blive taget af udsendelseslisten: kontakt Simon Wiesner.

Med hjertelige hilsner og vel mødt!

Oliver Schouw
Niels Rasmussen
Kirsten Larsen
Simon Wiesner

Datoer og mødesteder for de kommende møder:

2. møde: Søndag den 8. december 2019

3. møde: Søndag den 5. januar 2020

4. møde: Søndag den 1. marts 2020 hos Niels Rasmussen, Sønderjylland.

¹ "Antroposofiske Ledesætninger", GA 26